

Dit is de nieuwsbrief van Stg. "Vrienden van Christopher". De stichting is vernoemd naar Christopher Apumporongo die zich gedurende zijn leven heeft ingezet voor de ontwikkeling van zijn geboortestreek in Noordoost Ghana. De nieuwsbrief verschijnt minimaal 2x per jaar. Reacties zijn welkom: Fürstenbergstraat 47, 5975 SJ, SEVENUM, tel. 077-467 3811

Erfenis van een moderne ontwikkelingswerker Forum voor Wiljo Fleurkens

Op zaterdag 6 juni werd een forumdiscussie georganiseerd in Holthees met als thema de ontwikkelingshulp in Noord - Oost Ghana. Aanzet tot deze forumdiscussie werd gegeven door Wiljo Fleurkens die 13 jaar in NO-Ghana werkte. Wiljo overleed onverwacht op 10 maart 2008 op 42 jarige leeftijd, toen de voorbereidingen voor het forum al gestart waren. Het idee van een forumdiscussie werd door een groepje enthousiastelingen voortgezet en dat resulteerde in deze bijeenkomst bij Hoeve de Knol in Holthees. Als thema van de forumdiscussie werd voor een uitspraak van Wiljo gekozen: De Toegevoegde Waarde van de Gast; Sleutel tot duurzame ontwikkeling in NO-Ghana?



De ongeveer 80 deelnemers luisterden aandachtig naar de 1^e inleider Hans Eenhoorn, lid van het door de VN ingestelde Millennium Taskforce Hunger. Volgens hem zijn er veel krachten, die een hulpproject tegenwerken. Er is veel doorzettingsvermogen en kracht nodig om te realiseren wat je wilt realiseren. De kleinere projecten noemde hij zeer waardevol vanwege de grote betrokkenheid.

Guus Geurts, oud-klasgenoot van Wiljo en beleidsgericht milieudeskundige en publicist was de 2^{de} spreker. Guus pleitte voor soevereiniteit voor de afzonderlijke werelddelen op het gebied van voedselvoorziening. Laat WTO ophouden met regelingen voor te schrijven die grote nadelige effecten hebben op boeren in ontwikkelingslanden!

De 3^e inleiding werd verzorgd door Hans Reuters en Peter van der Horst van de Friedesse Molen in Neer. Zij gaven een prachtig voorbeeld van een klein zeer succesvol project. Door goed aan te sluiten bij lokale structuren realiseerde de stichting met hulp van de plaatselijke bevolking 40 succesvol draaiende maïsmolens die positief bijdragen aan de welvaart in de dorpen.

Na de pauze werd een levendige discussie door Ben van Essen in goed banen geleid. Hoe kun je tot goede (wat is goed?), duurzame ontwikkelingshulp komen? Enerzijds zijn er grote vaak logge structuren (bijvoorbeeld WTO) die grote invloed hebben op de levensvatbaarheid van kleine boeren, maar anderzijds heb je te maken met spiritualiteit en tradities in de plaatselijke bevolking. Uit de vaak emotionele reacties bleek dat meningen uit elkaar lopen wat de goede aanpak zou moeten zijn.

Ter afsluiting sprak Hans Ariëns, hoofdredacteur van het blad IS, zijn grote waardering uit voor de manier waarop Wiljo Fleurkens in NO-Ghana gewerkt heeft. Zonder sterk op de voorgrond te treden deed hij zijn werk met grote betrokkenheid en stapsgewijs met de plaatselijke bevolking. Laat dat ons voorbeeld zijn hoe wij ontwikkelingswerk zouden moeten doen. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en een Afrikaans feest dat goed bezocht werd.

Terug kijkend was dit een geslaagd evenement, waarin een aantal VvC-ers een grote rol had.

Jan Wijnen

VvC steunt een vrouwengroep Terug naar het dorp waar Christopher begon!

In Kandiga (het geboortedorp van de naamgever van onze stichting) is een vrouwengroep actief in de opkweek en het planten van bomen.. Doel van de groep is om door middel van boomteelt de leefomstandigheden te verbeteren. De vorderingen zijn dermate hoopgevend dat VvC besloot het project te steunen.

Sinds enkele jaren onderhoudt VvC contacten met de Kandiga Nursery and Friends of Trees Club, een vrouwengroep die actief is in de boomteelt. Deze vrouwen worden getraind in het zaaien, opkweek en uitplanten van diverse bomen. Deze bomen kunnen vruchtdragend (Mango, Cashew, Guave, Shea-nut) of niet vruchtdragend zijn (Teak, Neem, Eucalyptus en andere bomen).

De groep wordt geleid door Patrick Agesoba. Patrick is een neef van Christopher en toont eenzelfde bevoegenheid. Patrick is sinds het voltooien van zijn opleiding actief in het gebied waar Christopher indertijd (begin jaren 90) begon. De resultaten van de inspanningen van Christopher zijn duidelijk waarneembaar; in deze streek staan veel meer bomen dan elders in de regio. Daarom is dit wellicht een goede plaats voor een nieuw project!

Het bestuur van VvC heeft besloten om Patrick met zijn Kandiga Nursery and Friends of Trees Club te steunen.

We krijgen regelmatig uitvoerig verslaglegging van de werkzaamheden die mooi aangevuld worden door de terugkoppeling van onze Ghana-reizigers. Hoewel we niet kunnen voldoen aan alle fondsen die Patrick vraagt zijn we er van overtuigd dat er maximaal rendement wordt gehaald uit de investering. Met als resultaat dat het leefmilieu inderdaad verbetert door de geplante bomen.



Balungu on hold

Ondanks de energie die er door VvC en de Rotary Club Heythuysen in het project gestoken is, wordt de (financiële) hulp aan het Balungu Agro-Forestry Project (BAP) in Balungu stopgezet. Er is niemand ter plaatse die het project trekt en daarom is besloten om de aandacht te verleggen naar andere projecten (zie boven).

Vanaf 2001 hebben VvC en de Rotary Club Heythuysen BAP gesteund. Het project werd door Christopher in 1998 gestart als demonstratie-boerderij met als doel de plaatselijke boeren te leren hoe je winstgevend kunt zijn door te produceren met hulp van bomen. Na de dood van Christopher zijn er vele problemen met het project geweest. Het grootste probleem was de communicatie met het dorp Balungu. Men kwam niet tot een succesvolle planmatige aanpak door doelstellingen vast te stellen en deze te verwezenlijken.

Is het dan voor niets geweest? Nee!

Het School Feeding project van Father Frans Meddens vindt ook in Balungu plaats. Voor de productie van granen wordt gebruik gemaakt van de Balungu farm en de middelen daarop.

Daarnaast laten we dit project niet volledig schieten. Wanneer er signalen komen dat het dorp Balungu verder wil met dit project dan staan we klaar om te helpen.

Frans Meddens jr.

Verslag van een Ghana-reis Veel hoogtepunten!

Onze vakantie in Ghana, een geweldig indrukwekkende reis in een prachtig land, zit er alweer een aantal maanden op (dec./jan.). Terug in Nederland probeer je het gevoel terug te roepen van 3 weken Ghana. Het probleem is dat je bijna geen raakvlakken ziet met het Afrikaanse land. Het landschap, de sfeer, de mensen, alles is zo anders dan hier. Toch bij het zien van de foto's en de filmbeelden kun je je weer inleven in Ghana.

De reis is voorspoedig verlopen. Al snel bleek dat onze planning erg westers was, het was behoorlijk krap in elkaar gezet. We besloten ter plekke om het leven meer op zijn Ghanees te laten verlopen en het programma wat uit te smeren. Het verzetten van afspraken was ook goed mogelijk met onze mobiele telefoon, de e-mail en natuurlijk onze uitstekende gids Sadik. Zo konden we meer tijd besteden aan de projecten en de gesprekken met Nederlandse vrijwilligers. Door het aanpassen van het programma hadden we ook meer tijd voor het verwerken van en het napraten over onze ervaringen.

Na twee weken kwamen we eigenlijk bij het tweede gedeelte van de trip. We lagen redelijk luxe aan het zwembad en het strand in Cape Coast. Tijd om de opgedane ervaringen te delen en uitgebreid over te filosoferen. Maar ook natuurlijk om nog enkele toeristische attracties te zien en Oud en nieuw te vieren op zijn Ghanees. Dat wil zeggen in dit geval bijvoorbeeld als een stel witte mensen meedansen met een dansende menigte in een gospelmis; een geweldige ervaring.

We hebben heel veel geweldige momenten meegemaakt, waarbij het bezoeken van de projecten en vooral het praten met de mensen die zich met hart en ziel inzetten hiervoor de mooiste en diepste herinneringen zal achterlaten bij ons.



Het gaat te ver om andere hoogtepunten te noemen van deze reis. Al was het om de eenvoudige reden dat de mooiste momenten in het hele kleine zitten. Het betoverende landschap, het omgaan met de mensen, de sfeer die je proeft, lachende kinderen..... super!

Ingrid van Enckevort, Carol Greijn,
Jan Philipsen en Geert van den Hoogen.

De presentatie van deze reis op 1 juni 2008 was uitstekende PR voor onze jaarlijkse Ghana-reizen. Ze is een goede aftrap voor de start van de voorbereidingen van de reis van een nieuw reisgezelschap naar Ghana in november as. Wie gaat er mee naar Ghana in november 2008? Reacties zijn welkom via 077 - 4673811 (Peter)