



Drie jubeljaren op een rij

Pater Frans wordt 88 en dat wordt gevierd met de inmiddels traditionele picknick. Dit jaar gaat de verjaardag wederom gepaard met een jubileum. Ook dat wordt bijna traditie.

De jubeljaren van Pater Frans volgen elkaar op als was het een Heilige Drie-eenheid. Vorig jaar vierde hij naast zijn verjaardag al zijn 60-jarig priesterjubileum én zijn vijftigjarige relatie met Ghana. Het volgende jaar viert Nunhems Zaden haar eeuwfeest.

Dit jaar, tijdens de 88^e verjaardag, viert de pater dat zijn vader en moeder 100 jaar geleden uit Rotterdam kwamen. Een jaar voor zij Nunhems Zaden stichtten.

De verjaardag vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 mei (zie uitnodiging). Dan wordt ook herdacht hoe vader en moeder Rotterdam ontvluchtten.

Vooraf vader, Herman Meddens, was de hectische stad moe. Met al die auto's en vrachtwagens werd het veel te lawaaiig en te smerig. Kwam er een vrachtauto langs, dan spatte de modder tegen je schone broek. En dan kwamen daar ook nog al die schreeuwende reclames bij.

Het was in 1915 dat ze voor het eerst het kasteel zagen, vanaf de ingang bij de Napoleonsweg, waar nu nog de gedenksteen staat van hun vijftigjarig verhuisjubileum in 1966.

De naam Meddens was toen al een eeuw een begrip in de landelijke modewereld. Alle gerespecteerde prominenten uit de zakenwereld van boven de Moerdijk liepen in een maatpak van Meddens en Zonen. Herman had namelijk twee broers. Hij liet het bedrijf over aan hen, verkocht zijn aandeel in het kledingbedrijf en liet de Rotterdamse hectiek voor wat het was.

Ab Sprenger

Nunhems Zaden sproot voort uit een hobby. Omdat hij het fruit telen onder de knie wilde krijgen, liet hij land- en tuinbouwconsulent Ab Sprenger uit Maastricht komen. Sprenger bezag de mogelijkheden in Nunhem en de marktkansen van dat moment.

Hij wist dat er veel te verbeteren was aan de toen gebruikelijke groenterassen en had de kennis om daar aan te werken.

Waar het hem aan ontbrak was land en kapitaal. Een enorme oppervlakte is niet nodig, maar een zaadbedrijf, compleet met kassen en bijbehorende apparatuur is een enorme investering. En dan komen daar nog eens fikse lopende kosten bij voor uitgangsmateriaal, energie en vooral arbeid. Allemaal kosten die zich pas jaren later terugverdienen.

Maar hier, bij de nieuwe kasteelheer van Nunhem, lagen die mogelijkheden wel. Zijn voorstel om te helpen bij het aanleggen en onderhouden van een groentetuin viel bij Meddens in goede aarde. En daar is uiteindelijk Nunhems Zaden uit ontstaan. Maar dat eeuwfeest wordt pas volgend jaar georganiseerd door de nieuwe eigenaar: Bayer CropScience.

Vriendschap

Dit jaar staat Herman Meddens in het zonnetje, maar ook Sprenger. Die andere grondlegger van Nunhems Zaden. Hij werd een goede vriend van Meddens, ondanks dat hij helemaal a-godsdienstig was. Niet antigodsdienstig, hij had gewoon niks met de kerk. En dat terwijl Herman Meddens ontzettend katholiek was en zijn vrouw zelfs op het punt had gestaan in het klooster te gaan.

De vriendschap werd gestut door drie belangrijke pijlers. Ten eerste waren dat de groenten zaden, ten tweede was dat de filantropie. Sprenger was niet Christelijk, maar had het beste voor met de mensen en wilde het beste voor hen doen, of er nu wel of geen God was. En ten derde was er de schilderkunst.

Swopa

Tijdens het verjaardagsfeest van Pater Frans vindt er een kleine exhibitie plaats van deze tijdgenoten van Vincent van Gogh. Daarnaast zal in de geest van Meddens en Sprenger een filantropische actie worden gehouden, maar dan, in de geest van hun zoon Pater Frans, voor de minderbedeelden in Ghana.



Uw gift voor het School Feeding Program kunt u overmaken op
Rekeningnummer NL83RABO0147223415, van Stichting Vrienden van Christopher te Sevenum
De Stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en daarom is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Ten tijde van Herman Meddens en Ab Sprenger woonden minderbedeelden ook in Nunhem en omgeving. Een school was er niet in het dorp, vandaar dat zij in het leegstaande klooster bij het kasteel een school wilden vestigen.

Er waren echter geen religieuzen, zodat die school pas in 1927 werd gesticht. Het klooster werd toen al gebruikt als kantoor voor Nunhems Zaden, vandaar dat de school werd gebouwd tegenover de kerk.

Er wordt tevens een expositie gemaakt met Ghanese kunst, gemaakt door de schilderessen van Swopa (www.swopa.org). Het project gaat om zo'n 125 vrouwen die de traditionele schilderkunst, bekend van de beschilderde lemen muren, op canvas uitbrengen en wereldwijd verkopen.

Kunst heeft hen uit de absolute armoede gebracht, maar het biedt geen economisch stabiele basis. Om hen op een duurzame manier voorgoed uit de armoede te helpen, ligt er het plan deze mensen een naaicursus en een naaimachine aan te bieden.

De vraag is dus of iedereen die op de verjaardag van pater Frans komt, een oud naaimachientje wil meebrengen. Vraag rond bij familie en vrienden, onderzoek kelder en zolder. Maar ook zonder naaimachine bent u welkom. Neem dan alstublieft een bijdrage mee voor het transport en eventuele reparaties van deze apparatuur. Of eventueel toebehoren, zoals spoelen, garen en lappen stof.

Hoop gloort in 2015

“Het mooiste van de vorige rondzendbrief was een stralende Frans Zemp”, zegt Pater Frans. “Dat zie je niet vaak.” Bovenop het grote doemscenario zoals eind vorig jaar geschetst, kwam nog de ziekte van Zemp. Hij had een vergrote prostaat en is behandeld in het ziekenhuis van Bolgatanga. Na zijn genezing heeft hij, op advies van het ziekenhuis, nog contact gezocht bij specialisten in Accra. Daar is hij volledig genezen verklaard en het gaat inmiddels goed met hem.

Maar hij heeft er al behoorlijk wat tropenjaren op zitten en loopt nu tegen de zestig.



Er staat al langere tijd een vacature open voor een Farm Manager in Gbilugu. Nu hebben we iemand gevonden die in elk geval een groot aantal belangrijke taken van hem zou kunnen overnemen en bovendien een directe relatie heeft met Nederland.

Het gaat om Kwame Anabe, de vriend van Kirsten Jonker. Hij komt uit Ghana, kent het land en de cultuur en is enthousiast om er aan de slag te gaan.

Kwame kan in elk geval de komende jaren het schoolfeedingproject nauwlettend volgen. Daarnaast zal hij tal van zaken oppikken die zich ongetwijfeld zullen voordoen.

Uw gift voor het School Feeding Program kunt u overmaken op

Rekeningnummer NL83RABO0147223415, van Stichting Vrienden van Christopher te Sevenum

De Stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en daarom is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Uitnodiging

Beste Ghana-vrienden,

Hierbij nodigen we u uit voor de traditionele Picknick die dit jaar in het teken staat van vader Herman Meddens, die honderd jaar geleden, een jaar voor de oprichting van Nunhems Zaden, naar Nunhem kwam.



*De bijeenkomst vindt plaats op **zaterdag 16 mei 2015** vanaf 12.00 uur bij restaurant St. Servaas op de Sint Servaasheuvel aan de Servaasweg 46 in Nunhem.*

Programma:

- 12:00 - 12:30 uur: Binnenkomst gasten*
- 12:30 - 13.00 uur: Opening door Pater Frans*
- 13:00 - 14.00 uur: Peter Nellen over de laatste ontwikkelingen rond schoolfeeding in Yebongo en de situatie van Frans Zemp.*

Het wordt een bijeenkomst in eenvoud, net als anders, waar we elkaar ontmoeten en gezellig samen zijn. Neem een goed humeur mee, iets lekkers voor een eenvoudige picknick en de inhoud van uw spaarpotje voor Ghana. De Pater heeft liever geen bloemen of ander cadeaus. Uw gift zal een goede bestemming krijgen.

Aanmelden:

U bent van harte welkom. We ontvangen graag uw aanmelding bij Jan van den Broek via jjvdbroek@kpnmail.nl. Of bel met 077-4673597 (na 18.00 uur).

Routebeschrijving:

Neem op de Napoleonsbaan (N273) de afslag Nunhem. Rijd rechtdoor bij de kerk en sla over de beek rechtsaf. Ga bij de volgende splitsing weer rechts, hier begint de Sint Servaasweg. De Sint Servaasheuvel ligt aan het eind van de weg.

Graag tot op zaterdag 16 mei 2015,

- Pater Frans Meddens en*
- het Schoolfeeding team Jan vd Broek, Paul Duynstee en Peter Nellen*
- schrijver Marc van der Sterren*